

God, als een vogel uit uw hand

tekst: Bep Hagen

muziek: Heinrich Schütz (Becker-Psalter 1661, Psalm 66)

uit: Contrafacten (1988)

1. God, als een vo - gel uit uw hand stijg ik om - hoog in stra - lend licht,

ju - be - lend voor uw aan - ge - zicht, tot ik weer in uw hand - palm land.

2

En waar uw adem mij bezielt,
draag ik het licht de wereld in:
iedere dag een nieuw begin,
iedere nacht een dankbaar lied.

3

Ook als mijn mond uw vreugd' ontkent
en zij verstomt door levens leed,
houdt zich mijn ziel voor U gereed,
tot Gij weer nieuwe woorden zendt.

4

Zie hoe ik speel in zonneschijn!
Nu mij uw liefde heeft gekust,
weet ik mij veilig in uw rust,
mag ik een kind van blijdschap zijn.

in "Contrafacten" een kleine terts lager